



Pretparken



Dierentuinen

Vakantiegangers



Mischa



Arjan



Nout



Priscilla



Charly



Mark



Janneke

Reisbegeleiding



Babs



Erik



Irene

vrijdag 9 juni

Na regen komt



Om half 12 komt onze eerste gast aan bij het kantoor van Tendens in Arnhem namelijk Priscilla. Vol enthousiasme vertelt ze hoeveel zin ze heeft in de Dierentuinen en Pretparken vakantie in Dongen. Meteen daarna komt de altijd vrolijke Mischa binnen en het herinneringen ophalen is begonnen. Daarna komen Arjan, Janneke en Mark en de gezelligheid is compleet. Onze nieuwe reisbegeleider Erik van 21 jaar tilt alle zware tassen door de stromende regen in de bus en de reis naar Dongen kan beginnen. De andere reisbegeleider is Babs.

Hoe verder we naar het zuiden rijden hoe beter het weer wordt en als we om half 3 aankomen bij het huisje is het droog. Daar wacht de altijd vrolijke Hans ons al op met de sleutels. Eenmaal binnen worden de kamers verdeeld en gaat iedereen even rustig het huis bekijken. Het huis waar we de hele week verblijven is prachtig. Van binnen is het mooi schoon en alle kamers zijn ruim met een eigen badkamer. Buiten is er een mooi groot grasveld met doeltjes, een volleybalnet en een speeltuintje. Ook is er een groot terras waar we rustig wat drinken en kennis maken met elkaar. Ondertussen is het al lekker weer geworden. Gelukkig heeft Babs drinken meegenomen, want niemand heeft meer zin om boodschappen te doen na zo'n reis. Na een half uurtje komt onze zesde gast aan namelijk Nout. Samen met zijn ouders maken we kennis en laten we hem zijn kamer zien. Daarna komt onze laatste gast namelijk Charly. Ook Charly wordt van harte verwelkomd en we gaan lekker aan tafel soep eten met een broodje. Daarna wordt alles netjes opgeruimd en gaan een aantal lekker op de bank TV kijken en wordt er een spelletje gespeeld en gekleurd. Om 10 uur gaat de eerste naar bed en om 11 uur ligt iedereen in bed.



zaterdag 10 juni

Ssssssslangen

Zaterdag mag iedereen lekker uitslapen en beginnen we de dag met een lekker ontbijtje om half 10. Iedereen is vrolijk en helpt met de tafel dekken, koffie zetten en de vaatwasser in en uitpakken. Daarna gaat Erik met Nout, Arjan en Mischa een balletje trappen buiten en de anderen even lekker in de kamer zitten. Daarna gaan we lunchen met z'n allen en gaan we boodschappen doen in Dongen met de bus. In de supermarkt doen we lekkere boodschappen voor 's avonds en de dagen daarna. Nadat we alle boodschappen naar huis gebracht hebben en iedereen klaar is om weg te gaan, gaan we met de bus naar het Reptielenhuis in Breda. Dit is ongeveer 20 minuten rijden en als we daar aankomen is het lekker zonnig. Voor iedereen is het de eerste keer dat ze in dit mooie Reptielenhuis komen. Nadat we vriendelijk worden ontvangen door de medewerkers, beginnen we aan onze tocht door de slangen, schildpadden en krokodillen. Er is net een medewerker van het reptielenhuis bezig een mooie rustige slang uit haar hokje te halen die iedereen vast mag houden die dat durft. Nout staat gelijk vooraan om de slang te aaien en wil hem ook graag om zijn nek en dat mag ook. Heel stoer van Nout en hij geniet er heel erg van.



Daarna willen anderen dat natuurlijk ook. Dat mag gelukkig en zo zijn de eerste onvergetelijke herinneringen gemaakt. Daarna beginnen we op onze tocht door het Reptielenhuis. Eerste zijn er een aantal hokken met mooie salamanders en krokodillen. Hier krijgt iedereen een goede tip van Mischa namelijk dat je niet je handen in het hok moet steken bij de krokodillen. Na een uurtje zijn we wel uitgekeken hier en nadat we de schildpadden even hebben gevoerd en nog een paar foto's hebben gemaakt, vertrekken we weer naar ons huis. Op de terugweg liggen er alweer een aantal lekker te slapen in de bus. Als we thuis zijn, gaat Babs lekker voor ons koken en een uurtje

later zit iedereen te smullen van de aardappeltjes, erwten en de cordon bleu. 's Avonds komen de eerste verhalen over de Efteling aan bod en begint iedereen elkaar al een beetje warm te maken hiervoor. Verder doet iedereen zijn eigen dingetjes en om 11 uur ligt iedereen lekker te slapen.

zondag 11 juni

Oehoe, wat lekker

Zondagochtend breekt de zon al snel door en ondanks dat iedereen mag uitslapen, zijn de eersten er om 8 uur al uit. Sommigen gaan douchen en anderen gaan lekker in de pyjama een kop koffie drinken met een plakje ontbijtkoek. Om half 10 is het ontbijt klaar en Erik heeft lekker eitjes gebakken, met ham en kaas op verzoek van Arjan, en voor anderen eieren gekookt. Nadat iedereen lekker gesmuld heeft, is het tijd om lunchpakketjes te maken. Als dit ook gebeurd is en iedereen klaar is om te gaan, vertelt Babs waar we heen gaan, namelijk naar het marktfestival in Bergeijk. Dit is een leuk dorpje op ongeveer een uur rijden van Dongen. Babs rijdt de bus naar Bergeijk en als we daar aankomen, is het al lekker warm aan het worden. Nadat iedereen zich goed heeft ingesmeerd, beginnen we te wandelen langs allerlei kraampjes en tentjes. Na een poosje gaan we lekker even op het terras wat drinken en zelfs bij 28 graden hebben sommigen nog zin in een warme chocomel (met slagroom)!



Daarna zien we een kraampje waar je op de foto mag met uilen. Nout en Priscilla willen het meteen en zitten al snel met een enorme uil op hun armen. Ook Mischa durft dit en als de foto's gemaakt zijn, gaan we weer verder.



Na een poos lopen langs kraampjes met van alles en nog wat eten we ons lunchpakketje lekker op in het centrum van Bergeijk.





Dan horen we opeens het getrommel van een drumband en laat Janneke ons allemaal met open mond achter door te laten zien wat voor geweldige dansmoves zij in huis heeft. Dat is ook het moment om lekker op een terrasje te luisteren naar de muziek en uit te rusten.



Erik gaat met Mischa lekker een broodje paling halen en daarna lopen we rustig weer terug naar de bus.



Op de terugweg staan we even in de file en als we thuis zijn, gaat iedereen zich even oprispen, want 's avonds gaan we naar het pannenkoekenhuis uit eten. Nadat iedereen klaar staat, de route uitgestippeld is en het pannenkoekenhuis op de hoogte is van onze komst gaan we met de bus er naar toe. Daar aangekomen is het al lekker druk maar onze tafel is gereserveerd dus kunnen we gelijk aanschuiven. Als we de kaart krijgen, is het niet lang stil aan tafel want iedereen overlegt met elkaar welke pannenkoek toch eigenlijk de lekkerste is. Nadat iedereen overtuigd is een goede keus gemaakt te hebben, wordt deze door de leuke bediende opgenomen en moeten we nog even wachten. Onder het genot van een drankje zien we buiten waar het eerst zo druk was, steeds rustiger worden, omdat het weer

omslaot van lekker zonnig naar bewolkt en veel wind. Binnen heerst een leuke sfeer en als we de pannenkoeken krijgen, is het helemaal fantastisch.



Allerlei soorten pannenkoeken staan er bij ons op tafel en nadat er mooie foto's van gemaakt zijn, is het toch echt tijd om te eten. Iedereen is het er over eens dat dit de lekkerste pannenkoeken zijn die ze ooit gehad hebben en er blijft dan ook maar weinig over. Dan klinkt er nog een keer gejuich als we besluiten om ook nog een ijsje te halen in de ijssalon die naast het restaurant zit. Hier hebben ze ontelbaar veel smaken ijs en is het dus weer lastig kiezen. Nadat ook dit achter de kiezen is, vindt iedereen het wel tijd om lekker naar huis te gaan. Op de terugweg mag Erik voor het eerst in de bus rijden en dat is natuurlijk ook weer lachen voor de passagiers. Thuis aangekomen gaat iedereen lekker snel naar bed, want de volgende dag staat het hoogtepunt van de week al op het programma...



maandag 12 juni

Eindelijk de Efteling!

Maandagochtend ligt iedereen om 7 uur al wakker in bed te wachten tot het ontbijt klaar staat. Want vandaag gaan we naar de Efteling! Wanneer Erik de kamer binnenkomt waar Arjan, Mischa en Nout slapen gaat er een gejuich op en worden de dekens snel weggeduwd en springt iedereen uit bed. Nadat iedereen gedoucht is, kleren aan heeft en de tafel gedekt is, kunnen we ontbijten om half 9. Aan tafel gaat het maar over 1 ding namelijk in welke attractie iemand wel en niet durft. Nadat iedereen lunchpakketjes heeft gemaakt, pakjes drinken gepakt en de flesjes gevuld kunnen we op weg naar de Efteling. Het is bewolkt, maar droog. Gelukkig is het maar 10 minuutjes rijden en zijn we er rond 10 uur. Daar wacht een aangename verrassing, omdat we de bus bijna bij de ingang mogen parkeren. Gelukkig zijn we de tickets niet vergeten en hoeven we dus maar heel kort in de rij te staan voor we naar binnen mogen. Eenmaal binnen in de Efteling lopen we direct naar de Pandadroom waar we lekker kunnen



zitten en kijken naar een mooie 3D film. Daarna wordt er een route uitgestippeld en besluiten we eerste met z'n allen door het sprookjesbos te wandelen. Daar kijken we onze ogen uit naar de prachtige uitbeelding van bekende sprookjes als Doornroosje, Assepoester en nog veel meer. Ook zijn er interactieve attracties bij de sprookjes zoals een draak waar rook uit komt zodra je op een knop drukt. Hier heeft Charly de grootste lol om en vindt Janneke het toch een beetje eng.

Na 2 uurtjes komen we het sprookjesbos uit en gelukkig zijn we niet opgegeten door de grote boze wolf. Dan gaan Nout, Mischa, Janneke, Priscilla, Mark en Erik naar een bewegend spookhuis, terwijl de rest buiten wacht. Omdat er bij de andere attracties al best wel een lange wachttijd is, besluiten we om eerst lekker wat te drinken en te eten voor we naar de achtbanen en andere attracties gaan. Als alles achter de kiezen is en iedereen staat de springen om over de kop of heel hard naar beneden te gaan, besluiten we eerst nog in een mooie boeddhistische tempel te gaan waar van uit je het hele park kan zien.





Daarna gaat er een groepje met Erik mee naar de vogel achtbaan in het donker. Zodra het voorste stoeltje bemachtigd is, gaan de handen de lucht in en wordt er luidruchtig geschreeuwd. Dit is het begin van een zeer enerverende middag.

Vervolgens worden alle achtbanen een voor een afgevinkt. Als Erik bij een achtbaan zegt dat ie er niet in durft, zorgt dit voor grote hilariteit bij de anderen en krijgt hij nog vaak het woord schijterd of watje naar zijn hoofd gegooid. Om een uur of 4 en talloze achtbanen later, gaan we nog een keer met z'n allen in de houten achtbaan waar 2 karretjes tegelijk naast elkaar een soort wedstrijd er van maken. Wij zitten in de rode karretjes en zodra de karretjes in beweging worden de blauwe karretjes uitgelachen en uitgejend door ons wat zorgt voor een grote lach bij iedereen. Als we dan om half 5 naar huis gaan, lopen we nog even snel door het winkeltje bij de uitgang waar iedereen zich vergaapt aan foto's van de Python, de Baron of een andere attractie. We kopen kaartjes voor het thuisfront en dan is het echt tijd om afscheid te nemen



van de Efteling. Uiteraard kan dit niet zonder een mooie groepsfoto bij de ingang. Als we thuis aankomen wordt er snel gekookt en dan is het tijd om afscheid te nemen van de begeleider Babs, omdat de nieuwe begeleider Irene is aangekomen. Iedereen weer op tijd naar bed om lekker te dromen over achtbanen en spookhuizen.

dinsdag 13 juni

Wilde beestenboel

Op dinsdag kan iedereen lekker uitslapen na een heftige dag in de Efteling. Maar als we om half 10 aan het ontbijt zitten vertellen de begeleiders dat we vandaag naar Zooparc Overloon gaan. Dat nieuws wordt met gejuich ontvangen en als er weer lunchpakketjes zijn gemaakt gaan we op weg naar Overloon. Het is bewolkt, maar wel droog. Irene rijdt de bus in een uurtje en rond 11 uur zijn we er. Hier zien we gelijk prachtig mooie otters en rode pandabeertjes. De kaartjes hebben we al via de computer gekocht en worden op de telefoon van Irene gecontroleerd. Het klopt!. Dan gaan we eerst lekker een kopje koffie drinken en wat fruit eten. Daarna gaan we opzoek naar allerlei mooie dieren. We lopen een uurtje langs



de stokstaartjes, sneeuwuil en wasberen via een hok met stinkdieren gaan we door naar de grotere dieren. Ondertussen merken we dat het heel erg rustig is in het park en dat we dus mooi overal vooraan kunnen kijken. Niemand loopt ons in de weg.

Priscilla maakt van alle dieren mooie foto's en Nout, Mark en Janneke nemen de avontuurlijke route over stammetjes en andere versperringen.



Op een gegeven moment komen we bij de cheeta's en wilde honden. Echte roofdieren waar Mischa ons allemaal een ding op het hart drukt namelijk niet je handen over de reling doen, want deze dieren zijn heel gevaarlijk.

Als we doorlopen naar de volgende dieren komt er een hele enthousiaste verzorgster aanlopen die ons vertelt dat ze net op weg



is om de cheeta's te gaan voeren en of we mee willen kijken. Nou dat willen wij natuurlijk wel. Bij de cheeta's vertelt ze een mooi verhaal over deze dieren en over het voedsel dat ze krijgen namelijk een halve rauwe kip en paardenvlees. Daarna begint ze met voeren en Mischa en Nout staan er bovenop om te kijken hoe ze dat doen. Na een halfuurtje hebben de dieren hun buikje vol en lopen wij door naar een rustpuntje. Daar aangekomen zien we dat er een groot giraffehok wordt aangelegd dat over 2 weken zal worden geopend.



Als we lekker onze broodjes op hebben gegeten en iedereen even naar het toilet geweest is, gaan we door naar de grote wilde beesten. Helaas is daar een lichte teleurstelling, omdat het leeuwenverblijf gerestaureerd wordt en de leeuwen ergens anders zijn.



Gelukkig zijn er nog wel prachtige witte tijgers te zien en van deze mooie dieren worden veel foto's gemaakt. Ook de informatiebordjes bij de verblijven worden uitgebreid doorgenomen door iedereen.

Als we doorlopen zien we ook nog de mooie bruine Siberische tijger die rustig ligt te slapen in zijn hok. Daarna wordt het voor Arjan en Nout toch iets te spannend als we door een gebied lopen waar een aantal aapjes loslopen en dus ook om hun heen. Uiteraard mogen we deze niet aaien maar dat durft ook niemand dus dat komt weer goed uit. Als we veilig hier uit zijn gelopen, zien we de altijd leuke pinguïns



die lekker op rotsen zitten. Dan zijn we alweer bijna aan het einde van het park maar daarvoor moeten we eerst door een open gebied met emoës en kangoeroes. Ook hier worden de nodige handjes vastgeknepen van de begeleiders en loopt iedereen toch wel wat sneller dan



daarvoor. Nadat we nog even in het winkeltje wat mooie souvenirs hebben gekocht en nog een versnapering gaan we weer in de bus. Helaas komen we in een file terecht en duurt het allemaal toch wel wat langer maar gelukkig merken daar maar weinig mensen wat van, omdat ze al ver in dromenland zijn. Als we thuiskomen gaat Irene lekker kip met rijst voor ons koken en nadat iedereen zijn buikje lekker vol heeft gegeten, gaat iedereen nog eens de dag met elkaar doorspreken. Daarna drinken we nog een lekkere bak koffie en kijken er een aantal nog even naar de televisie voor ze naar bed gaan, want de volgende dag was het weer tijd voor achtbanen in Toverland.

woensdag 14 juni

Toverland

Woensdag belooft al vroeg een prachtige dag te worden als om 7 uur de zonnestralen al fel door de gordijnen schijnen. Als het ochtendritueel weer gebeurd is en iedereen fris en fruitig aan het ontbijt zit, gaat het al snel over hoeveel spannende achtbanen er in Toverland zijn en hoe vaak iedereen ergens in gaat. Rond half 10 zit iedereen in de bus en kan de tocht naar Toverland beginnen wat ongeveer een uur duurt. Daar aangekomen zien we tot onze verrassing dat het parkeerterrein nog niet voor de helft vol is en dat belooft maar 1 ding namelijk korte wachtrijen en alle ruimte voor ons om plezier te maken. Eenmaal binnen komen we in een prachtige overdekte speelzaal vol met leuke attracties. Uiteraard is hier ook een achtbaan (binnen), en daar vliegt iedereen op af. Hier is geen wachtrij dus binnen mum van tijd zitten we met z'n allen in een karretje en kan de rit beginnen en ja hoor de eerste handjes gaan de lucht in zodra de karretjes snelheid maken.

Irene blijft met Charly beneden om mooie foto's te maken en te zwaaien naar ons. Terwijl we het dak steeds dichterbij zien komen, gilt iedereen van plezier en gaat de

Tendens V1703A





achtbaan hard naar beneden en maakt de route verder af. Hierna lopen we eerst naar buiten omdat het heerlijk weer is. Daar smeert iedereen zich eerst goed in en wordt er wat gegeten en gedronken. Daarna wordt de boomstammetjes attractie uitgetest gevolgd door de rodelbaan zodat het binnengedeelte geweest is. Daarna gaan Mischa, Mark, Janneke en Priscilla met z'n 4en verder het park in en blijven Arjan, Charly en Nout bij Erik en Irene om een andere route over het park te doen. Gelukkig is Toverland erg overzichtelijk en niet zo heel groot waardoor we geen grote stukken hoeven te lopen.

Na eerst het nieuwe gebied van Toverland met de

angstig uitziende achtbaan Troy uitgekamd te hebben lopen we naar de veelbesproken motorachtbaan waarop de passagier ligt alsof je op een motor ligt en heel hard wordt weggeschoten. Hier is geen wachtrij en zo zit iedereen al snel op een motor. Erik en Charly blijven beneden om mooie foto's te maken en de anderen toe te juichen. Met Arjan en Mischa voorop, gevolgd door Irene, Nout, Janneke, Priscilla en Mark gaan ze van start en voor ze het



weten vliegen ze met tientallen kilometers per uur door de achtbaan heen.

Daarna gaat Erik ook een rondje mee en vervolgens nog een aantal keer omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen.





Na even uitgerust te hebben, gaan Charly, Arjan, Nout, Irene en Erik in een kolkende rivier met een leuk bootje. Hier worden we goed geholpen door het personeel van Toverland, zodat iedereen goed kan instappen, we mogen zelfs nog een keer! Om daarna even op te drogen gaan Nout, Arjan en Erik snel op zoek naar een achtbaan en die wordt al snel gevonden. Dit keer is het er een waar het karretje rondjes draait terwijl je heel hard door allerlei bochten en draaidingen heen gaat. Nout wil graag nog een keer en omdat er geen rij staat, kan hij zelfs blijven zitten. Arjan wil liever even naar de draaimolen dus gaan we daar naar toe en daar kunnen we ook even mooi zitten. Vervolgens worden nog een aantal attracties meerdere malen ervaren en tegen half 5 is iedereen weer bij de uitgang waar eerst nog even het winkeltje goed bekeken wordt op zoek naar leuke kaartjes of souvenirs. Nadat er een mooie groepsfoto is gemaakt rijdt Erik de bus naar het huisje in Dongen maar helaas komen we alweer in de file waardoor het allemaal iets langer duurt. Thuisgekomen kookt Irene heerlijke macaroni en is iedereen helemaal verzadigd en verkwikt. 's Avonds wordt er nog een film gekeken, gekleurd en een balletje getrapt en nadat iedereen een biertje (0,0%) of iets anders heeft gehad en er wat chips is uitgedeeld gaan de eersten naar bed. Om 11 uur ligt iedereen op bed want het is een zware en warme dag geweest.

donderdag 15 juni **Biljartgolf, duinen en watergevecht**

De laatste dag van onze vakantie is aangebroken en o wat vinden we dat allemaal jammer zeg. Maar nog niet getreurd want deze dag staat niet alleen in het teken van afscheid nemen, want de dag is pas net begonnen. Nadat iedereen lekker heeft uitgeslapen, beginnen we met een kopje koffie en een ontbijtkoek of beschuitje. Om half 10 gaan we heerlijk buiten ontbijten, sommigen nog in pyjama. Er wordt nog eens nagepraat over de afgelopen dagen hoe leuk en gezellig het toch wel niet is geweest. Vandaag doen we geen grote activiteit, maar rustig aan een paar leuke, kleine dingen. Te beginnen met een rondje biljartgolf. Biljartgolf?!?! Ja, een soort midgetgolf, maar dan op tafels met een keu.



Priscilla is ballenmeisje, Erik scheidsrechter en presentator en de deelnemers zijn Mischa, Mark, Nout en Janneke. Het wordt een spannende strijd tussen Mischa en Mark, maar uiteindelijk wint Mischa!

En je ziet hiernaast wel waarom.





Voor de lunch heeft Erik eitjes gekookt en gebakken, speciaal voor Arjan met ham en kaas. Nadat we hier heerlijk van gegeten hebben, kijken we nog even tv en daarna rijden we in een kwartiertje naar de Drunense duinen. Als we daar aankomen, is de zon lekker doorgebroken en stijgt de temperatuur met de minuut. We kunnen de bus pal voor een hoge duin parkeren en al snel wordt er een officieel kampioenschap georganiseerd wie het snelst een duin op kan rennen. Sandalen en slippers worden uitgedaan en als we bovenkomen kijken we uit over een schitterende zandvlakte met bomen, rotsen en heide. Charly en Irene besluiten vast naar het nabijgelegen terras te gaan en de rest loopt lekker een stuk door het zand waar ook nog prachtige foto's worden gemaakt.







Na een halfuurtje loopt de rest ook naar het terras en daar is de keuze al snel gemaakt voor een verfrissende dorstlesser. Tijdens het drankje wordt er al zachtjes gepraat over hoe leuk het toch was de afgelopen week en worden herinneringen uitgewisseld.



Na nog een drankje en voor sommigen een hapje wordt er afgerekend en rijden we weer naar ons huisje. Daar wordt de hitte sommigen te veel en

vliegen de emmers water in de rondte.



Vandaag kookt Erik en hij maakt lekkere pasta met broccoli en kip.

Als de pan zoals alle avondmaaltijden tot de bodem leeg is, is het echt tijd om de koffers in te gaan pakken en de kamers schoon te maken. Rond 9 uur verzamelt iedereen zich in de kamer, omdat Arjan op het idee gekomen was om een mooie Bassie en Adriaan film te gaan kijken met z'n allen en dat vindt iedereen een goed idee. Sommigen hangen in de bank voor de tv, anderen kijken vanaf de tafel waar ze aan het kleuren of schrijven zijn.



Naarmate de film vordert zakken de eerste oogjes dicht en na 2 drankjes slaapt de eerste al bijna op de bank. Alleen Janneke en Arjan kijken met Erik en Irene de film af en om half 12 is het echt tijd om voor de laatste keer dit bedje in de duiken.

Vrijdag 16 juni

Naar huis

Vrijdag moet iedereen er vroeg uit, omdat we om 10 uur het huisje uit moeten zijn. Daarom ontbijten we al om half 9 en worden alle restjes opgemaakt en verdeeld onder iedereen. De begeleiders gaan alle kamers inspecteren, maar dit is niet nodig want iedereen heeft alles meegenomen en door de week heen ook alles schoon gehouden. 9 uur staan de eerste koffers al buiten en gaat iedereen nog even op de bank zitten of een balletje trappen. Ook helpt iedereen met schoonmaken, vuilnis naar de weg brengen en andere dingen. Om half 10 komt Hans nog even langs om afscheid te nemen van ons en hier vloeien de eerste traantjes al. Vooral Janneke vindt het niet leuk om weg te gaan. Even later komt de eerste Valys taxi al om Arjan op te halen. Daarna wordt Charly opgehaald en als Nout door zijn ouders is opgehaald, kan ook de bus op weg naar Arnhem, nadat we een verpletterende indruk hebben achtergelaten...



Omdat Irene in de buurt woont, gaat zij niet mee naar het kantoor en wordt er dus ook van Irene afscheid genomen en vervolgens gaan Mark, Mischa, Priscilla en Janneke met Erik mee in de bus naar Arnhem. In de bus heerst een stilte en gaan we eerst op weg naar Veenendaal, omdat Priscilla daar wordt opgehaald bij de MacDonalds. Uiteraard kunnen we niet zomaar weggaan daar zonder even een burgertje geproefd te hebben. Dat iedereen daar om half 12 's ochtends al zin in heeft, is geen vraag maar een weet. Nadat Priscilla opgehaald is, gaat de rest aan de laatste etappe beginnen naar Arnhem. Zonder problemen komen we daar aan en worden we met gejuich ontvangen op het kantoor. Mark, Mischa en Janneke worden verwelkomd met een lekker kopje koffie of thee en Erik gaat de tassen uitladen. Eerste wordt Mischa opgehaald, vervolgd door Mark en nadat er ook van Janneke afscheid genomen is, kan het boek Pretparken en Dierentuin vakantie 2017 officieel dicht. Het was heel erg leuk!

Groetjes,
Babs, Irene en Erik